

Inaugurele rede

uitgesproken ter oprichting van de Vri(e)nden van Scouting Steensel **op** de
blokhut te Steensel door dhr. BSc. Rob van de Ven op vrijdag 16 oktober
2009.

Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,

Na jaren lang knopen te hebben gelegd, werd het nu eindelijk eens tijd deze
ook door te hakken. (Bedankt Koen voor deze pakkende openingszin.)

Vele van ons dragen al van jongs af aan de scouting in Steensel een warm
hart toe. De padvinderij zit ons allen in het bloed. Dat is geen schande.
Integendeel. Deze bruisende vereniging vervult in ons dorp al sinds jaar en
dag, zowel een sportieve als educatieve taak voor jong en oud. Om Erik
Regeling te quoten: "Scouting leeft!"

Bij Scouting Steensel leren kinderen de wereld om zich heen te ontdekken,
deze leefbaar te maken, eerlijk te zijn, trouw te zijn, vol te houden, goed te
zorgen voor de natuur, zichzelf en anderen te respecteren en last but not
least, een spaarzaam en sober leven te leiden.

Zelf hebben wij in onze jeugdige jaren alle speltakken met veel plezier
doorlopen. Hierna zagen wij het als onze morele plicht, geheel belangeloos
de taak van Esta leiding op ons te nemen. Zes prachtige jaren vlogen in een
mum van tijd voorbij. De tijd vliegt als je plezier hebt zegt men, en zo
geschiedde.

Ook hebben we veel geleerd, van elkaar, over onszelf, over het werken
met kinderen, over het organiseren van evenementen en het stellen van
prioriteiten. ("Staat het bier al koud?" -Stef).

Door schade en schande ("Schande voor de Scouting!") wordt men wijs.
Maar in ons geval vooral creatief.

Zo kwamen we er eens, op een niet nader te noemen zomerkamp,
achter dat we in zijn geheel geen potten, pannen danwel keukengerei van
welke aard dan ook bij ons hadden. Friet, barbecue en
magnetronpannenkoeken boden gelukkig uitkomst.

Of die keer dat we onze begroting niet sluitend kregen omdat we ons,
voor veertig euro aan muntgeld, tegoed hadden gedaan aan warm bubbelen
water met een lavendel aroma.

Om nog maar te zwijgen van die keer dat ik op de donderdagavond
voor aanvang van de Wekka, Stef opbelde voor een verklaring over een
ontvangen klacht van een ouder die verstoken was gebleven van elke vorm
van informatie omtrent het kamp. Waarop Stef vanuit de kantine de
legendarische woorden sprak: "Maartje en Nienke Verhoeven?, ohh ken ik
nie."

Door deze akkefietjes ("Anne Fietje vader van Horst Fietje, in de volksmond ook wel Horst Frietje of Fietje Horst genoemd") is er een slogan opgeborreld (die ik zelf ook als levensmotto hanteer overigens, maar dat terzijde) die we bij deze ook graag als ondertitel voor de 'Vrinden van' willen laten fungeren. Deze luidt:

"Zo zou Sjef het gewild hebben."

Dit behoeft geen nadere verklaring dunkt mij.

Ondanks deze futiliteiten denk ik toch dat we onszelf ook wel op een klein voetstukje mogen zetten. We hebben Scouting Steensel tenslotte ook veel goeds gebracht.

Zo hebben we het, van Peep en Bert geërfde Eet & Freet spel, nieuw leven ingeblazen, op een dusdanige wijze dat het een legendarische gestalte heeft aangenomen.

Ook hebben we aan de klassieke quizvraag: 'hoeveel dakpannen liggen er op de blokhut?' een exemplaar toegevoegd dat zeker niet voor onder doet voor het origineel, namelijk: 'hoe komt Stef aan gratis friet?'.

Zelfs op regionaal niveau hebben we onze sporen nagelaten. We hebben een status vergaard waar menig leidingteam nog een puntje aan kan zuigen. Zo begonnen wij allen fanatiek aan de hopmancursus, onder het motto één voor allen, en allen voor één. Ik kan iedereen hier vanavond aanwezig de desastreuze afloop van deze verwoede poging natuurlijk besparen. Al met al, leverde het desalniettemin een goed verhaal en een bijzonder relikwie op, waarvan ik uit betrouwbare bron heb vernomen dat hij inmiddels, aan de muur boven Koen's bed pronkt, naast de brief van het Rythovius College waarin hem vriendelijk doch dringend werd verzocht te stoppen met pot-toepen in de voorhal.

Ook bij regionale activiteiten van sportieve allooi waren we graag geziene gasten en stonden we bekend vanwege onze fanatieke en competitieve inslag.

Zo zijn we eens bijna in de finale van het Bergeijkse tafelvoetbaltoernooi beland. Helaas waren de flesjes Jupiler slechts 1 euro waardoor Stef in de kwartfinale geen flauw benul meer had waar de ballen bleven en over de hand-oog coördinatie van een geestelijk gehandicapte beschikte. Een andere keer hebben we op een haar na een finaleplaats weten te bemachtigen in het jaarlijks terugkerende Piet-Jan Knor Hockeytoernooi. Een bijzondere prestatie. Helemaal als je bedenkt dat ons oorspronkelijke doel een bierestafette was waar we uiteindelijk onverricht terzake, 40 euro lichter maar wel 1 hockeystick rijker van terug kwamen.

Alle mijlpalen in de geschiedenis van Scouting Steensel hebben wij de revu zien passeren.

Wij stonden al paraat toen wijlen prins Claus ("zijn naam zij geprezen") officieel de blokhut kwam openen en mede namens de Parkinson Stichting in één moeite de bevers oprichtte.

We zijn op het nippertje aan de dood ontsnapt omdat we toevallig aan het zwemmen waren op het moment dat onze tent werd verpletterd door een joekeloekes van een tak.

En niet te vergeten, wij hebben het era Thomas Biezen bewust meegemaakt. (De huidige generatie kent hem slechts van de verhalen, die inmiddels mythische proporties hebben aangenomen, waarin zijn geest en gedachtegoed vereeuwigd zijn, en die tot op de dag van vandaag nog steeds met enige regelmaat, met veel bravoure vertolkt worden.)

Enfin, u begrijpt dat wij, na al deze jaren van trouwe dienst, een afscheid van Scouting Steensel niet over ons hart kunnen verkrijgen. Daarom pogen wij een alternatief, enkele jaren geleden door Ronald bedacht, bij deze gestalte te geven en te verwezenlijken. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Een sprong voorwaarts in onze carrière. Over tot het officiële deel van deze lezing. De oprichting van een nieuwe beweging binnen Scouting Steensel, "de Vrinden van".

De vrienden van Scouting Steensel is een beweging binnen Scouting Steensel die bij deze, performatief, officieel is opgericht. Maar goed, to the point, wat houdt het in? Wat gaan we doen? Wanneer? Met wie? En waarom?

Zoals ik reeds eerder zei, zijn er in Steensel, en misschien zelfs daarbuiten veel mensen die Scouting Steensel een warm hart toe dragen. Speciaal voor hen is dit genootschap. Het idee: Eens in de zes weken komen de leden, de vrinden, bijeen voor een KNOEPERT van een activiteit. Echt zo één waar je U tegen zegt. Een dijenkletser. Fist vur 't personeel. Lachen, gieren en brullen. Hilariteit van de één na bovenste plank. Een activiteit waarvan je achteraf zegt: "Godverdomme! Wat was dat een activiteit zeg!". Zo één. Deze activiteiten zullen plaats vinden, in het weekend, en het liefst op de zaterdag middag en/of avond. (Dan kan de huidige leiding, die op vrijdagavond programma draait, ook meedoen). Na dit praatje gaan we loos met de eerste officiële activiteit, op een vrijdagavond dus. De uitzondering die de regel bevestigt zullen we maar zeggen.

Omdat wij vinden dat iedereen voor zichzelf verantwoordelijk moet zijn, en omdat wij verwachten dat er tijdens de activiteiten, op onsporadische basis, zaken gaan plaatsvinden van een dusdanig obscuur kaliber dat zij het daglicht niet kunnen verdragen, stellen wij een minimum leeftijd in van achttien jaar.

De activiteit die zodadelijk gaat plaatsvinden is georganiseerd door Bram en mijzelf, (zei de gek?). Deze formule, het organiseren in tweetallen, zal ook de teneur worden voor de komende aangelegenheden. We hopen dat deze tweetallen zich vrijwillig zullen aanmelden. En zoniet, dan toch! Nee, zoniet, dan worden twee leden die het minst vaak de organisatorische ballast gedragen hebben voor het karretje gespannen. Gebombardeerd tot karhengst. Uiterlijk aan het eind van iedere activiteit moet duidelijk zijn welk komisch kinderduo de rol van regelneef op zich gaat nemen voor de volgende

keer. Dit duo informeert middels email de rest van de vrienden over de kosten, de tijd van aanvang en andere belangrijke zaken omtrent de activiteit. Ik zal zorgen voor een mailinglijst.

vriendenvan@scoutingsteensel.nl

Informeer, zodra je een programma hebt bedacht, zo spoedig mogelijk de overige vrienden, aangaande de tijd van aanvang zodat zij tijdig een gaatje in hun agenda vrij kunnen houden. Mocht je gebruik willen maken van de blokhut, vergeet dan niet te kijken of deze nog vrij is, en indien te reserveren. Dit alles kan via de prachtig vormgegeven website scoutingsteensel.nl, welke onlangs nog beoordeeld werd met een ruime voldoende door de web-check-critici van Scouting Magazine.

Een vriend van Scouting Steensel betaalt geen contributie. We hanteren het profijtbeginsel. Je betaalt per activiteit waar je aan deel neemt. Of zoals Wilders zou zeggen: "de vervuiler betaalt". Als u hieruit de conclusie trekt dat deelname aan de activiteiten dus geheel vrijblijvend en los van elke vorm van dwang is, kan ik u slechts deels gelijk geven. Het gelijkheidsbeginsel wat in de Nederlandse grondwet ligt verankerd in artikel 1 wordt namelijk binnen de Vrienden van Scouting Steensel niet erkend. Gelijkwaardigheid m'n reet. Wij hebben immers een ruigheidsfactor geïntroduceerd die een duidelijke gradatie qua 'vriendheid' laat zien. Zo dragen wij allen hier aanwezig vanavond momenteel de karige doch officiële titel "Vage kennis van Scouting Steensel". Pas na vijf activiteiten bijgewoond te hebben mogen we ons formeel de status "Vriend van Scouting Steensel" toekennen. Het bereiken van deze prachtige prestige is zoals u begrijpt een nobel streven. Naast deze twee titels bestaat er nog één andere officiële aanhef die slechts de überpadvinder, met een enorme staat van dienst en vele wonderbaarlijke prestaties op zijn naam, toekomt. De officiële titel hiervoor is de "Homie for life". Dit aanzien kun je slechts bekomen door benoemd te worden en is te vergelijken met het welbekende fenomeen 'het erelid' binnen ons overkoepelende orgaan Scouting Steensel.

Even terug naar de gang van zaken. Bedwing uw creativiteit tijdens het verzinnen van activiteiten vooral niet, laat uw gedachten de vrije loop. In principe kunnen de programma's niet doldwaas en kolderiek genoeg zijn. Er zijn echter een aantal richtlijnen waar iedere activiteit aan moet voldoen:

- De kosten van de activiteit bedragen maximaal om en nabij 10 euro
- De activiteit blijft geheim tot op de avond zelf (je schrijft je dus blind in)
- De activiteit bevat een competitief element

U hoort het goed. De bijeenkomsten van de Vrienden van bestaan niet louter uit grappen en grollen. Een competitief element is verplicht. Er staat namelijk iets op het spel. Een wisselbeker die de eigenaar een zeer hoog aanzien verschaft. Deze trofee is een eerbetoon aan de daadwerkelijke grondlegger van 'de vrienden van'. Tevens de man die er persoonlijk voor zorgde dat de oer-Hollandsche traditie, het dragen van klompen, nipt aan de vergetelheid is

ontsnapt. Dat vandaag de dag vrijwel de gehele scouting staf zich op blök voortbeweegt is zeerbeslist geen toeval. Daarom hebben we deze trofee, met het oog op haar kleur en vorm gedoopt tot, de gouden Ronald. Bij winst, wordt je naam vereeuwigd in de, nader te construeren, Hall of Fame. Het bezitten van dit relikwie is een must voor elk lid. Hij moet echt op je schouw gestaan hebben. Dus wees creatief, ben fanatiek, leef je uit en doe een gooi naar de gouden Ronald!

Zoals gezegd is er eens per zes weken een bijeenkomst. De data dit jaar zijn al geprikt en zijn de volgende: **16 oktober, 28 november, 9 januari, 20 februari, 3 april en 15 mei.**

Zo gaan we het doen. We hopen dat het concept gaat werken. Dat we veel gezellige activiteiten te gemoed gaan. En dat het een sfeervolle groep wordt die affiniteit blijft houden met Scouting Steensel, waardoor er automatisch een groep ontstaat waarop teruggevallen kan worden wanneer een speltak verlegen zit om hulp, wanneer er iets gedaan moet worden, of wanneer het bier bijna over datum is en het anders niet op tijd op gaat.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, spui ze na afloop zonder schroom. We hopen dat voor iedereen het idee een beetje helder is en dat het bevalt. Maar we hopen vooral dat iedereen er een beetje zin in heeft. En zoniet dan staat het u allen vrij uw 'Thomas' Biezen te pakken.

Ik heb gezegd.